

## Τιμή στη "Μάνα του Έπους του '40", Ελένη Ιωαννίδη

Την «Μάνα του έπους του '40», ηρωίδα Ελληνίδα Μητέρα, Ελένη Ιωαννίδη, τίμησαν και φέτος στην Κυπαρισσία, στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου 1940!

Στις 12:30 το μεσημέρι, στο άγαλμα της Ελένης Ιωαννίδη, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον εφημέριο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος πατέρα **Παναγιώτη Σταθόπουλο**, παρουσία απογόνων της οικογένειάς της, μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας με τους εκπαιδευτικούς τους, του αντιδημάρχου Κυπαρισσίας **Παναγιώτη Τσίγγανου** και της προέδρου της Δ.Σ. Κυπαρισσίας **Σταματίας Αλεξοπούλου**.

Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική Κυπαρισσίας.

Στεφάνια κατέθεσαν τα τρισέγγονα της **Ελένης Ιωαννίδη, Παύλος, Ιωάννα και Φωτεινή** και η μαθήτρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου, **Αγγελική Σωτηροπούλου**.

Η **Ελένη Ιωαννίδη** προσέφερε θυσία στην πατρίδα εκτός από το παιδί της, **Βαγγέλη**, που σκοτώθηκε στις επιχειρήσεις της Κλεισούρας στις 8 Γενάρη 1941 και τα υπόλοιπα αγόρια της για να εκδικηθούν το θάνατο του αδερφού τους και να υπερασπιστούν την πατρίδα.

Σε γράμμα της στις 2 Φεβρουαρίου 1941 στον Πρωθυπουργό **Αλέξανδρο Κορυζή**, έγραψε πως: «ο υιός μου **Ευάγγελος Ιωαννίδης** έπεσε κατά τας επιχειρήσεις της Κλεισούρας. Παρήγειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας υιούς μου: **Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιω. Ιωαννίδη** να εκδικηθώσι τον θάνατον του αδελφού των. Κρατώ εις εφεδρίαν άλλους τέσσαρας: **Πάνον, Αθανάσιον, Γρκγόριον και Μενέλαον Ιω. Ιωαννίδη** κλάσεως 1917 και νεωτέρων.

Παρακαλώ κληθώσι ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίστασιν ανάγκης της Πατρίδος ή τυχόν απωλείας επέρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού. Ύστατον επιφώνημα θέλει είναι: **Ζήτω η Πατρίς!**».

Το 2009, η Ελληνική Πολιτεία και η Κυπαρισσία, απέδωσαν τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην Μάνα του Έπους του '40, **Ελένη Ιωαννίδη**.

Στο τέρμα της οδού **Αθανασίου Ιωαννίδη**, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός της, από τον τότε Α' Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων **Γεώργιο Σούρλα**, καθώς και της μαρμάρινης πλάκας στη μνήμη των γυναικών, **Ειρήνης Ντούφα, Νικολέτας Φρούσου, Μαριγώς Λιακοπούλου** και **Παναγιώτας Καρδίτσα**, θύματα των βομβαρδισμών του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας στις 3 Μαρτίου 1941 στην Κυπαρισσία.

Έκτοτε, κάθε χρόνο, παραμονές της 28ης Οκτωβρίου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο με τους οικείους της τελούν επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη της **Ελένης Ιωαννίδη** και καταθέτουν στεφάνια στο αγαλμά της!